

Pilgrimsvandring i Bohuslän 22-24/8 2014

Fra tanke til handling

En vision blev til virkelighed præcis et år efter dens fødsel, da 6 danskere d. 22. - 24. august 2014 vandrede med svenske pilgrimme tre dage i det smukke skandinaviske grænseland - Bohuslän - nord for Göteborg.

Visionen blev født i det samme landskab på Nordisk Økumenisk Pilgrimstræf tæt ved Ljungskile (65 km nord for Göteborg) med udsigt til den store ø Orust på den anden side af fjorden. Her kom Sigrid fra Ljungskile og vendelboen Anna Dorthe (mig) 'tilfældigvis' til at sove i køjesenge ved siden af hinanden i et lille rum. Da jeg på træffets sidste dag fortalte Sigrid om min mangeårige drøm om at vandre på Orust, blev lyset i hendes øjne tændt på en måde som varslede, at det blev en kort vej fra tanke til handling. Inden vi forlod stedet, var slagplanen lagt: Jeg skulle samle nogle danskere og komme over en weekend, hvor Sigrid ville stå for vandring omkring sin hjemby; og dagen efter ville vi vandre ovre på Orust. Pilgrimsgruppen i Ljungskile bakkede senere op om idéen, og der blev skaffet kontakt til pilgrimme på Orust. Det næste årstid gik med jævnlig mailkontakt, hvor spørgsmål blev afklaret og praktiske forhold tilrettelagt.

Tre dages vandring i Bohuslän

"Danskerne kommer" lød advarselsråbet i Sverige i gamle dage, når nabolandets soldater nærmede sig. Ganske anderledes varm og hjertelig en modtagelsen mødte en tålmodig mand fra København og fem kvinder fra Nordjylland, da Sigrid Edstam afhentede dem på Ljungskile Station den fredag eftermiddag. Sigrid ledsagede os til församlingshemmet (sognegården), hvor vi skulle indtage måltiderne og overnatte på gulvet. Her bød pilgrimspræsten Gunilla Martinsson og Sigrid os på kaffe, kage og fortælling om by & sogn. Vi hvilede os før en mindre vandring til en stemningsfuld pilgrimsmesse v/ Gunilla i Ljungs Gamle kirke, nu en restaureret pilgrimskirke. Gunilla sammenlignede teksten om *"Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet"* (Matt. Kap.7 v. 13-14) med den smalle dør ind til denne kirke, der indenfor åbner til et stort og lyst rum. Vi blev også ledsaget af Agneta Riddar, den tidligere projektleder for det treårige projekt Nutida Pilgrimer, der bl.a. har foranlediget afmærkede ruter i et større område og infovideoer om pilgrimsmuligheder. Ljungskile er en gammel turistby og på klipperne ved kysten ligger tidligere badhoteller i smukt bemalet træ med kunstfærdige udskæringer og udsigt over fjorden og de omkringliggende, grønne øer. Vi gik nu mellem træhusene langs vandet ad den afmærkede pilgrimssti til Lyckorna Kungspark, hvor der var muligt at bade. Over vandet var en stor regnbue, der virkede så tæt på, at den kunne røres. Vi spiste den forud anrettede aftensmad sammen med vores venlige værtinder, der bagefter gav os noget at tænke over med sentenser over turens tema "Forundring over skaberværket".

Lørdag morgen hjalp Sigrid os med den indkøbte morgenmad, vi smurte madpakker og stillede bagagen i følgebilen. Vi samledes nu i kredsen med lokale pilgrimme fra Ljungskile, Stenungssund og Kungälv for at indlede den 15 km lange vandring sydover til Svanesundfærgen mod Orust. Vi gik langs fjorden, gennem bøgeskov, langs gamle stengærder, snakkede med Nordsvenske heste, og undervejs videregav Sigrid levende romantiske og morsomme lokalfortællinger. Ved søen Långevattnet hvilede vi og spiste lidt ("fikade"). Efter hver pause stod forskellige personer for indlæg om temaet, og der var delande i kredsen, hvor de der havde noget på hjerte havde mulighed for kort at dele tanker og oplevelser. Vi spiste madpakker i læ for støvregnen under træer og paraplyer - ellers afstemte regnen sig på magisk vis vores behov. Nær færgen tog vi i læ af klipperne en varm afsked med fastlandsfolkene, der nu skulle hjem.

Ture Olsson - vores pilgrimsleder på Orust - kom over for at byde os velkomne. Færgen tager kun 5 min., og tæt ved færgeløbet på øen kunne vi bade varmet af den sidste eftermiddagssol. Ture uddelte i kredsen turmateriale og indledte fællesvandringen med nogle gode ord. De sidste 2-3 km gik hurtigt og snart lå foran os hvide bygninger, Långelanda Kirke og Församlingshemmet, hvor vi

skulle sove på gulvet og spise. Vi tog vemodigt afsked med vores 3 Ljungskile pilgrimsvenner, hilste på sognegårdens værtpar og den herboende, norske pilgrimspræst Eigil Midtbø. Vi fik kaffe, kage og en lang snak om forskellige forhold i Skandinavien om indvandrere og pilgrimme. Alt blev vendt med passion, alvor og latter. Vi spiste aftensmad og sang salmer - også nogle, der findes på alle tre skandinaviske sprog. Før Eigil gik, aftalte vi deres genvisit i Nordjylland i august 2015.

Søndag deltog vi i en nærværende og uformel pilgrims- og konfirmandmesse efter at være blevet hilst velkommen af ikke mindre end tre personer. Menighedsmedlemmer var aktive i oplæsning af tekster, meddelelser og kollekt. Ved gudstjenestens afslutning blev vi pilgrimme kaldt op til det meget smukke alter og højtideligt sendt af sted på vandring. Med os på den afsluttende 7-8 km. tur var en anden af øboerne – en lun, ældre professor i folkeminder. Landskabet var mildt og vekslede mellem marker med afgrøder, vandløb og oprindelig skov afløst af områder med græssene får eller heste. Madpakken blev indtaget ved en ask, hvor vi i pagt med Ask Yggdrasil, Livets træ i den nordiske mytologi dansede cirkeldansen "*Med rødderne i jorden, ja og grenene i himlen, ja*". Mod vandringens afslutning åbnede højdedraget udsynet og tillod os snart at se kilen i lyngen, Ljungskile på den anden side af fjorden. Lige den omvendte udsigt i forhold til de foregående dage. Turen blev rundet af i kredsen med en kort andagt, "*Se nu stiger solen*" som cirkeldans og et stort farvel. En taxabus afhentede os, kørte forbi efter bagagen og afleverede os i Stenungssund, hvorfra vi tog expressbussen til Göteborg. Her havde gruppen tid til at drikke en kop kaffe, snakke af og tage afsked, før vi blev splittet op - én tog Københavntoget og De fem tog Danske-færgen.

Tilbageblik

To af deltagerne fortæller, hvad der gjorde stort indtryk på dem: "*Det har været en dejlig oplevelse at møde de herlige gæstfrie mennesker og opleve deres glæde ved at have os som gæster.*" (Else-Marie). "*Vores værter, der åbnede for deres sognegårde og kirker og med flid, hjertevarme og gode ord førte os gennem deres smukke landskaber, så natur, krop og ord forenedes og blev til en weekend, vi hver især med taknemmelighed kan se tilbage på og bygge videre på, der hvor vi hver især er.*" (Anni).

Fordi vi vandrede med lokalkendte, mødte vi landskaber og fortællinger, som vi ellers ikke ville have oplevet. På vores nethinder er nu fantastisk smukke billeder. Vi oplevede den svenske kirkes funktion inde fra og fik mange åndelige gaver, som kan pakkes ud i den kommende tid. Forundring over skaberværket oplevede vi, mens vi gik i stilhed eller samtale i disse landskaber, ved gode ord undervejs og ved at arbejde med Nutida Pilgrimer's smukke andagtsmateriale bestående af små, plastklædte kort med bibelcitater og inspiration fra Stefan Edman - den lokale forfatter, biolog og miljøforkæmper.

Der skete vigtige mellem menneskelige møder, og i anledning af lørdagsvandringen knyttede svenskerne nye kontakter til nabo-pilgrimsgrupper. I det store perspektiv blev det nordiske fællesskab bekræftet, og i året for indvielsen af Hærvejens forlængelse byggede vi en menneskelig bro mellem Nordjylland og det vestlige Sverige.

I Norge har pilgrimsvandringer udviklet sig til dyre arrangementer. Vi beviser, at man kan være pilgrim på en udbytterig, sympatisk og samtidig billig måde ved gæstfrihed og ved at trække på samme hammel. Pris for 3 dage inkl. kost, logi, transport med tog fra fx Lindholm i Nordjylland til Ljungskile 860 d.kr.+ forplejning på til- og frarejsen. Norske pilgrimsarrangører kom stærkt igen !

Fremad blik

Som tredje perle på snoren modtager vi sommeren 2015 en gruppe pilgrimme fra Orust. Måske får vi også en dag genvisit af Ljungskile-pilgrimme.

Denne weekends tre vandringer er blot en begyndelse ! I Bohuslän findes berømte helleristninger og andre fortidsminder, og foran os ligger en skattekasse af mulige vandringsruter, som vi hver især kan besøge i tiden, der kommer. I Bohuslän findes et væld af afmærkede vandrestier fx: 1)

Kyststien som rækker gennem Bohuslän langs kysten op gennem de norske landskaber Østhald og Akershus (beskrevet i bogform) 2) Bohusleden som ligger længere inde i landet når op til Oslo

3) Nutida Pilgrimer's pilgrimsstier, mærket med den bohuslänske musling 4) Pilgrimsleden på Orust som danner et ottetal, forbinder øens 8 kirker, hvor der kan stemples pilgrimspas. Som tegn på at pilgrimsleden er rettet mod Nidarosdomen i Trondheim, er den mærket med Sct. Olavsmærket (beskrevet i 2 pjecer inkl. kort og pilgrimspas) 5) Desuden er Ljungskile pilgrimsgruppe ved at danne stier, som kan forbinde kystens pilgrimsveje med dem, der bl.a. fører til Vadstena og Birgittaleden.

Fred & alt godt fra Anna Dorthe Bertelsen, Nørresundby med hjælp fra medvandrere.