

**Må din vej gå dig i møde!
Og må vinden være din ven!
Og må solen varme din kind!
Og må regnen vande mildt din jord!
Indtil vi ses igen,
må Gud holde, holde dig i sin hånd!**
(Irsk tradition)

**Herre, vis mig din vej
og gør mig villig til at vandre den.**
(Birgittas bøn)



PILGRIMSFÆLLESSKAB I NORDJYLLAND

**Fredag den 28. og lørdag den 29. september 2007
Sognegården, Gammel Viborgvej 17,
9230 Svenstrup**

Følg med i Pilgrimsfællesskab i Nordjylland
på adressen: www.pilgrim-nordjylland.dk

Laudes

(Lovprisning ved morgen)

Gudsperlen:

Salme: Nr. 7: Herre Gud, dit dyre navn og ære

L.: Vær nådig, Gud, og red mig,

Alle: skynd dig til hjælp, Herre!

L.: Ære være Faderen, Sønnen og Helligånden,

Alle: som i begyndelsen sådan også nu og altid
og i evighedernes evighed.
Amen.

Veksellæsning af Psalme 8 v. 4-10.

I Når jeg ser din himmel, dine fingres værk
månen og stjernerne, som du satte der,

II hvad er da et menneske, at du husker på det,
et menneskebarn, at du tager dig af det?

I Du har gjort det kun lidt ringere end Gud,
med herlighed og ære har du kronet det.

II Du har gjort det til hersker over dine hænder værk,
og alt har du lagt under dets fødder,

I får og okser i mængde
selv de vilde dyr,

II himlens fugle og havets fisk,
dem som færdes ad havenes stier.

I Herre, vor Herre!
Hvor herligt er dit navn over hele jorden!

Tekstlæsning: Johs. 1. 1-5

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.

Du er grænseløs.

Du er nær.

**Du er lys
og jer er din.**

Bøn – stilhed

Fadervor...

Salme (nr. 420:) /:Syng lovsang hele jorden
Syng lovsang for vor Gud:/

Kristuskransen:

Kærlighedsperlen – kærlighedsperlerne: de to røde perler:

Tekst. Johs. 3,16: For således elskede Gud verden, at han gave sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

1. Kærlighedsperlen: Agape: kærligheden som gives mig ...

Du, som har dig selv mig givet,
lad i dig mig elske livet,
så for dig kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dybe sammenhæng!

D.D.S. 192, v. 7 : Hil dig, Frelser og Forsoner!

2. Kærlighedsperlen: Agape: kærligheden som en gave vi giver videre

....

Alle mine ord og tanker,
Jesus, lad dem glæde dig.

TIBERIAS-MESSEN

(Over Johannes evangeliet 21, 2-12)

- Salme** Nr. 369 Du, som gir os liv
- Indledningshilsen:** Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens samfund være med os alle!
- Præst:** Simon Peter, Thomas, også kaldet Didymos, Nathanael fra Kana i Galilæa, Zebedæussønnerne og to andre af hans disciple var sammen ved Tiberias sø. Simon Peter sagde til dem: »Jeg tager ud at fiske.«
- Alle:** De sagde: »Vi tager med dig.« De tog af sted og gik om bord i båden, men den nat fangede de ingenting.
- 1. stemme:** Gud, vi har arbejdet og bestræbt os. Det blev ikke til meget.
- 2. stemme:** Vi ville gøre noget for dig. Det blev ikke til meget.
- 1. Stemme:** Uden dig er vi hjælpeløse.
- 2. Stemme:** Båden er tom. Vi fangede intet.
- Alle:** Tidligt om morgenen stod Jesus på strandbredden; men disciplene vidste ikke, at det var Jesus. Han sagde til dem: »Har I noget at spise?« De svarede: »Nej,«
- 1. Stemme:** Hvem kalder på os? Er der nogen, der bekymrer sig om os?

- 2. Stemme:** Vi troede, vi skulle klare os selv, og vi kan ikke få livet til at lykkes.
- 1. Stemme:** Hvem kalder på os? Er der nogen, der bekymrer sig om os?
- 2. Stemme:** Kan det være dig, Herre? - selv om vi ikke kan se dig?
- Præst:** Han sagde til dem: »Kast nettet ud på højre side af båden, så skal I få fangst.«
- Alle:** Det gjorde de, og nu kunne de ikke trække garnet ind, så mange fisk var der. Den discipel, Jesus elskede, sagde til Peter: »Det er Herren.«

Stilhed

- Præst:** Da Simon Peter hørte, at det var Herren, bandt han tøjet om sig — han var ellers nøgen — og sprang ud i vandet.
- Alle:** De andre disciple kom i båden, de var nemlig ikke langt fra land, kun omkring to hundrede alen, og de havde nettet med fiskene på slæb. Da de kom i land, så de et bål af trækul, og på det lå der fisk og noget brød. Jesus sagde til dem: »Kom med nogle af de fisk, I lige har fanget.« Simon Peter gik op i båden og trak nettet på land, det var fyldt med store fisk, 153 i alt; men skønt der var så mange, revnede nettet ikke. Jesus sagde til dem: »Kom og spis!«
- Salme** Nr. 470: Lad os bryde brødet sammen
- Præst:** Herre, vi står her som dine forbløffede disciple. Vi hører dig og ser dig, som i den nat, da du blev forrådt, tog et brød, takkede, brød det,

og gav det til disciplene og sagde:
”Tag dette og spis det;
dette er mit legeme, som gives for jer.
Gør dette til ihukommelse af mig”.

Vi hører og ser dig,
som tog kalken efter aftensmåltidet,
takkede, gav disciplene den og sagde:
”Drik alle heraf,
denne kalk er den nye pagt ved mit blod,
som udgydes for jer til syndernes forladelse.
Gør dette, så ofte som I drikker den,
til ihukommelse af mig”.

Alle: Nu gør vi, som du har sagt,
mod al fornuft,
mod alle indvendinger,
mod al tvivl.
men på dit ord vil vi kaste garnene ud.
Lad dit under ske.

Præst: Lydighed og under er eet.
Vi ser det i din nadver.
Her er ilden tændt.
Her er brød og vin.
Her er du selv – fisken på ilden,
ofret for synderes liv og frelse.
Du tager selv brødet og vinen.
Du giver det til os at spise og drikke.

Alle: Fader vor

Uddeling Man går op og knæler ved alteret efterhånden som der
bliver plads.

Salme: Nr. 477 Som korn fra mange marker

Takkebøn

Alle: Gud, tak for din gave!

Tak for din nærhed!
Tak, fordi det **er** dig!

Velsignelse

Salme Nr. 121 Dejlig er jorden



Udsigt fra Tiberias over søen

Tiberiasmessen er fra: FRED OG ALT GODT, Liturgier og
nadverfejring. Udgivet af Det økumeniske Center, Kløvermarksvej 4,
8200 Århus N (1986).

VESPER

(Lovprisning ved aftenstid)

Indgangsort:

L: Vær nådig, Gud, og red mig

A: skynd dig til hjælp, Herre!

L: Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,

A: som i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed.

Amen

Salme Bless the Lord my soul (Taizé salme nr. 5; sangblad)

Salme Benedictus qui venit (Taizé salme nr. 63; sangblad)

Bibesk salme (Sl. 121)

- I. Jeg løfter mine øjne mod bjergene,
hvorfra kommer min hjælp?
- II. Min hjælp kommer fra Herren,
himlens og jordens skaber
- I. Han lader ikke din fod vakle,
han, som bevarer dig, falder ikke i søvn.
- II. Han, som bevarer Israel,
falder ikke i søvn, han sover ikke.
- I. Herren bevarer dig,
herren er din skygge
ved din højre side.
- II. Om dagen stikker solen dig ikke,
månen ikke om natten.
- I. Herren bevare dig mod alt ondt,
han bevare dit liv
- II. Herren bevare din udgang og din indgang
fra nu af og til evig tid.

Salme Dit ord er lys for min fod (Taizé salme nr. 8; sangblad)

Der er under salmen mulighed for lystænding.

Bibeltekst (Johs. 14,27-31)

Stille meditation over teksten og/ eller Billedikonet

Bøn Afsluttes med

Kyrie (Taizé salme nr. 86; sangblad)

Læsning fra Taizé

Salme Magnificat ; Marias lovsang (Taizé salme nr. 32 ; sangblad)

Bøn (fra Taizé)

A: Velsign os, al kærligheds Gud, du
som kommer og gør vore liv til et
levende tegn på din Kristus.

Amen.

Salme Syng lovsang hele jorden (Taizé salme nr. 23 ; sangblad)