

Pilgrimsvandring

1. til 3. maj 2009

Fredag d. 1. maj kl. 15 mødtes 14 pilgrimme fra Skagen til Sønderborg i Viborg.

Efter kaffe og velkomst af Ulla Kobberup i pilgrimscentret var Ulla guide på en vandring rundt i Viborg. En vandring med besøg i Viborg domkirke, Sortebrødre Kirke og Sankt Kjelds kirke. Tre meget forskellige kirker der alle var et besøg værd.

Rundt om disse tre kirker er der mange historiske og spændende huse og bygninger.

For en dels vedkommende var det første gang de var i Viborg, hvilket afspejlede sig tydeligt i deres begejstring og interesse.

På grund af at pilgrimsherberget ved Hald var optaget var vi indlogeret på Viborg Vandrerhjem. Et rigtig godt sted at bo.

Om aftenen var der nat kirke i Viborg Domkirke. Her deltog vi i Taize gudstjeneste i krypten og efterfølgende aftenandagt i kirken. En dejlig tillægsgevinst, som ikke var planlagt.

Lørdag d. 2. maj

Dagens vandring var i de naturskønne omgivelser ved Dollerup bakker og Hald sø.

Sognepræst Gurli Møller Andreassen havde valgt; At være menneske på Guds jord, som vandringens tema. Temaet blev kraftig understreget af den pragtfulde natur, som er en fantastisk gave og et stort ansvar at forvalte.

Vandringen varierer med, at være tæt omsluttet af nyudsprungne træer i dybe kløfter, til at have udsigt, fra lyngbakker, over store vidder med skov, sø og by.

Ved vandringen havde vi bl.a. pause ved Dollerup kirke, som er bygget af granitkvadre omkring år 1200. Kirken har en storslået beliggenhed.

Vi havde fuld sol på hele vandringen på ca. 16 km.

Søndag d. 3.maj

Dagens første vandring gik til Asmild Kirke, som er fra 1060 og en af landets ældste kirker.

Her holdt Gurli en andagt over teksten; Jeres sorg skal blive til glæde.

Efter andagten fortalte kirkeværgen Svend Korup, som har et indgående kendskab til Asmild Kirke, levende om dens historie og søndagens dåbs fest for femårige.

Dagens vandring var derefter rundt om Viborg Søndre Sø til Borg Vold, Den bibelske Have og tilbage til Vandrerhjemmet. En lille kort tur, hvis længde nogle deltagere satte pris på.

Vejret var køligt og på den sidste del af vandringen faldt få dråber regn.

Dog fandt vi et godt sted med læ hvor vi kunne afslutte og sige hinanden tak for turen.

På vegne af

Pilgrimsgruppen Abildgård kirke

Ernst Hansen Grenen 21 9300 Sæby

-->

