

### Pilgrimsweekend Svenstrup 2006

En weekend i september 2004 mødtes ca. 40 pilgrimme i Svenstrup sognegård til samvær om andagter, foredrag, vandring, måltider og hyggelig samtale.

Weekendens pilgrimsvandring kom til at foregå i silende regn. Middagsbønnen blev bedt, men de fleste klumpede sig sammen i et brændeskjul. (Er der forresten nogen, der har et billede af det???)



Pilgrimspræst Elisabeth Lidell holder foredrag



To præster, Elisabeth Lidell og Søren P. Grarup holder kaffepause

Programmet så sådan ud:

**Fredag den 29. september**

- 16.30 Ankomst til Svenstrup sognegård
- 17.00 Andagt i sognegården.
- 17.15 "Bøn i daglig praksis" om personlig bøn, stilhed, Jesusbønnen, erfaringer fra Taizé.  
v. Søren Pedersen Grarup, præst v. baptistkirken i Silkeborg
- 18.30 Middag
- 19.30 Vandring til Svenstrup kirke
- 20.00 Aftensang i kirken
- Vandring tilbage til sognegården (stille vandring)
- 21.00 Aftenkaffe/the – samvær i sognegården

**Lørdag den 30. september**

- 8.00 Morgenmad
- 9.00 Morgenbøn i sognegården
- 9.30 "Hvorfor er du pilgrim – hvad betyder det i dit liv?"  
v. Elisabeth Lidell, Pilgrims- og sognepræst, Risskov
- 11.30 Pilgrimsvandring. Efter ca. 30 min. vandring drøfter man 2 og 2  
"Hvorfor er du pilgrim – hvad betyder det i dit liv?"
- 12.30 Middagsbøn – derefter frokost  
(madpakke smurt v. morgenbordet)
- 13.30 Vandring fortsat, den sidste ½ time vandres i stilhed
- 14.30 Svenstrup kirke: Pilgrimsgudstjeneste med nadver v.  
sognepræst Peter Grarup  
Efter gudstjenesten vandring til sognegården
- 15.30 Samling i Sognegården. Kaffe/the  
Samtale om hvor og hvordan skal vi fortsætte pilgrimsfællesskabet?
- 16.30 Afslutning. Sang: Må din vej gå dig i møde!