

20/09 2008

**Spændende stiftsdag med Biskop Lønnebo arrangeret af Aalborg Stifts udvalg vedr. Folkekirke og religionsmøde.
Mødet blev holdt i Vodskov kirke og sognegård.**



Stiftsmøde om Kristuskransen

Den pensionerede svenske biskop Martin Lønnebo understregede vigtigheden af at give en levende tro videre, da han lørdag den 20. september 2008 gæstede Vodskov Kirke i Aalborg Stift.

(Nedenstående billeder og tekst er med tak lånt fra Vejgaard sogns hjemmeside)





Ved stiftsdagen om kristuskransen mødte knapt 100 deltagere en veloplagt Biskop Lönnebo fra Sverige

Biskoppen blev budt hjerteligt velkommen af hans kollega i Aalborg Stift - Søren Lodberg Hvas. Stiftsdagen fandt sted i Vodskov hvor Martin Lönnebo, der har været biskop i Linköping Stift, levende fortalte om hvordan kristuskransen blev til og hvilke tanker der ligger bag

Desværre fandt foredraget sted i kirken, hvor dårlige lydforhold gjorde det svært for mange at forstå biskoppen, der ellers talte et meget tydeligt svensk. Heldigvis blev lyden væsentligt forbedret, da arrangørerne valgte at slukke mikrofonen og Ulrika Jensen, der tidligere var organist i Vejgaard, bistod med lidt oversættelse

Biskop Lönnebo greb tråden fra Vodskovs alterudsmykning og tog udgangspunkt i fortællingen om Kristoffer - Krist Offer - der bar Jesus, og hvor barnet, der blev båret, bliver den, der bærer og holder oppe

Præcis dét, er hvad Kristuskransen gør, indledte Lönnebo - og fik over den næste times tid aktualiseret kristuskransen så den globale opvarmning og klimaproblemerne - vores behov for at fastholde fokus i bønner, når opmærksomheden let lader sig lokke ud på tankernes motorvej - behovet for en kirkelig undervisning, der bygger på en kristen livspraksis og trygheden i, at kunne lægge alt i Guds hånd sammen med flere andre aspekter i de udfordringer og glæder vi møder som medmennesker og som kristne alle fik samlende fællesskab i symbolikken i kristuskransens perler

Som afslutning opfordrede biskop Lönnebo deltagerne til at tage kristuskransen til sig og bruge den, som var det vores egen og han pointerede at kristuskransen får den værdi, vi selv lægger i den. Og da kan vi opleve at Gud er nær(værende)

Efter frokost var der tre værkstedsgrupper, hvor brugen af kristuskransen i den kirkelige undervisning, i religionsmødet og i bibel-meditation var i fokus. På det sidste billede ses set-uppet til bibelmeditationsgruppen, hvor kristuskransens runde perler blev uddybet og sat ind i en konkret sammenhæng