



Pilgrimsvandring i Aalborg . Langsomt og stille gennem byen



Søndag d. 1. december. kl. 11.30 begynder Pilgrimsvandringen foran Hans Egedes Kirke

1. søndag i advent

Esajas bog kap. 42:

Dette siger Gud Herren, han som skabte himlen og spændte den ud, som bredte jorden ud med dens vækster, som gav åndedræt til folkene på jorden, livsånde til dem, der færdes på den: Jeg, Herren, har kaldt dig i retfærdighed, jeg tager dig ved hånden ---.

Den hellige Birgittas bøn:

Herre, vis mig din vej
og gør mig villig til at vandre den.

SL. 8:

HERRE, vor Herre, hvor herligt er dit Navn på den vide Jord du, som bredte din Højhed ud over Himlen! ³ Af spædes og diendes Mund har du rejst dig et Værn for dine Modstanderes Skyld, for at bringe til Tavshed Fjende og Hævner.

⁴ Når jeg ser din Himmel, dine Fingres Værk, Månen og Stjernerne, som du skabte, ⁵ hvad er da et Menneske, at du kommer ham i Hu, et Menneskebarn, at du tager dig af ham? ⁶ Du gjorde ham lidet ringere end Gud. med Ære og Herlighed kroned du ham; ⁷ du satte ham over dine Hænders Værk, alt lagde du under hans Fødder, ⁸ Småkvæg og Okser til Hobe, ja, Markens vilde Dyr, ⁹ Himlens Fugle og Havets Fisk, alt, hvad der farer ad Havenes Stier. ¹⁰ HERRE, vor Herre, hvor herligt er dit Navn på den vide Jord.

Keltisk velsignelse:

Må din vej gå dig i møde!
Og må vinden være din ven!
Og må solen varme din kind!
Og må regnen vande mildt din jord!
Indtil vi ses igen,
må Gud holde, holde dig i sin hånd!

Pilgrimmen og skaberværket

At vandre er at foretage sig noget dybt menneskeligt. Det er naturligvis ikke nogen tilfældighed, at Gud har skabt mennesket med to ben at gå på. Når pilgrimmen nu foretager sig noget menneskeligt, nemlig at vandre, bliver man af selve vandringen henvist til Guds skaberværk. Vandringen fremtvinger igen og igen en refleksion over alt det gode, som Gud har givet.

Kristen tro kan ikke beskrives som en ekstra tilføjelse eller et religiøst plus til det, Gud har givet i skaberværket.

Snarere er det stik modsat. I den kristne tro får mennesket hjælp til at se det skabte, det konkrete jordiske skaberværk som noget Gudgivet. Alt det gode, som Gud hver dag giver, bliver let skjult og glemt. Vores kultur har en tendens til at have fokus på alt det, der adskiller sig fra det almindelige, det grundlæggende givne. At mennesket indånder frisk luft, drikker vand og spiser basiskost, kører børn til dagpleje og skole, udfører et dagsværk til andres gavn, ja, alt dette opfattes som trivielt og uinteressant. Men i alt dette gode bæres menneskets liv hele tiden af Guds gaver.

Den kristne tro ændrer ikke på dette. I den kristne tro er der ingen nem opskrift på menneskelig omsorg eller menneskeligt liv. Kristen tro giver ikke ny indsigt om politik og samfund, ingen nye etiske indsigter. Guds vilje er den samme for alle mennesker. *Men i den kristne tro tilbydes en tolkning af tilværelsen, en tydning, som giver en måde at forholde sig på.*

Martin Lind, SALT BRØD & VIN, En pilgrimsteologi. (Alfa 2012).

(Fra Martin Lønnebo, Væven s. (Enkle råd til en kristen))

Fjerde råd: Respekter dig selv i sten, planter og dyr

Du er materie og deler livets mønster med planter og dyr. At respektere livets helhed er selvrespekt. Det er skønt at have hele universet som familie, aldrig er du alene. Broder Sol er strålende, omgivet er han af søstre Månen, Stjernerne og Moder Jord. Det er en trøst at vide, at selv den legemlige Død er en søster, omend streng, når hun kører dig bort på sin sorte vogn. Du er hjemme, hvor det end bærer hen i verden. I din krop har du universets mangfoldighed, i din bevidsthed høres ekkoet af englenes samtale.

Næste pilgrimsvandring i Aalborg:

Søndag 6. april kl. 11.30 foran Margrethekirken.

Søndag 4. maj foran Gug Kirke

Læs mere: www.pilgrim-nordjylland.dk