

Lille pilgrimsandagt

Sæt dig et stille sted. Ånd dybt. Find ro.

Bøn: Gud, her er jeg. Tak, at du er nær og elsker mig!

Læs: (Fra Ny Testamente)

Jesus siger:

Mit bud lyder sådan her: I skal elske hinanden,
ligesom jeg har elsket jer.
Ingen elsker mere end den der ofrer sit liv for sine venner,
og I er mine venner hvis I overholder mit bud.
Jeg kalder jer ikke længere slaver,
for en slave får ikke at vide hvad hans herre har tænkt sig at gøre.
Jeg regner jer for mine venner,
for jeg har fortalt jer alt, hvad jeg har hørt fra min far.
I valgte ikke mig, det var mig der valgte jer.

Johannesevangeliet 15, 12-16. (Oversættelsen er fra: Den Nye Aftale –Det Nye Testamente på nudansk)

Stilhed til at tænke lidt over det, du har læst.

Bøn:

Gud, tak for at Jesus kalder mig sin ven.
Hjælp mig at følge ham gennem denne dag.
Vær nær hos mig og ... (dem, jeg tænker på) ...
Hjælp os alle på livets vandring.

Fader vor, du som er i himlene! Helliget blive dit navn,
komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde.
For dit er riget og magten og æren i evighed!
Amen.

Birgittas bøn:

Herre, vis mig din vej og gør mig villig til at vandre den!

Må din vej gå dig i møde,
og må vinden være din ven,
og må solen varme din kind,
og må regnen vande mildt din jord,
indtil vi ses igen
må Gud holde, holde dig i sin hånd.
(Irsk-keltisk tradition)