

På Pilgrimsvandring i Nordjylland -af Andrea Dosenrode

I de fire dage op til Kristi Himmelfart var jeg, sammen med 15 andre, på pilgrimsvandring fra Aalborg til Viborg, som var perfekt tilrettelagt af pilgrimsfællesskabet i Nordjylland. Det var en utrolig dejlig pause fra hverdagen, med tid til fordybelse i egne tanker og tid til fællesskab med andre.

Turen startede i Vor Frue Kirke, hvor sognepræst Grethe Holmrís holdt en lille andagt samt nadver for os. Efterfølgende begyndte vi vores vandring igennem Ådalen, mens vores bagage blev kørt til Testrup Hovedgård, vores overnatningssted. Om eftermiddagen blev vi hentet i bus og kørt til Testrup. Testrup Hovedgård ligger midt imellem Aalborg og Viborg, og vi fik lov til at sove på stuehusets loft i alle dagene. Aftensmaden var bestilt udefra, og smagte herligt efter dagens vandring. Dagen afsluttedes med en lille andagt ("completorium") i den tilhørende Testrup Kirke. De efterfølgende dage var tilrettelagt efter samme model, dvs. at der både efter morgenmaden og efter aftensmaden holdtes en lille andagt. Desuden starter man hver vandring, og efter hver pause, med Birgittas bøn: "Herre, vis mig din vej, og gør mig villig til at vandre den."

Det særlige ved pilgrimsvandring er, at de kombinerer almindelig vandring, hvor man går og snakker med hinanden, med såkaldte "stillevandring". Ved stillevandringerne, som typisk varer en times tid ad gangen, går man i en lang række med ca. 2 m mellem hver deltager, og man tier stille. Som optakt til stillevandringen læses der et stykke fra bibelen, som man så kan fordybe sig i - eller også tænke over noget andet, som særligt optager en. Det, at have tid til at fordybe sig i sine egne tanker/bønner, uden at være alene eller føle sig ensom, er noget ganske særlig, som virkelig er et forsøg værd!

Mit mål for vandringen havde bl.a. været, at have tid til at tale med - og lytte til Gud, og det synes jeg også, lykkedes mig. Jeg følte, at det var nemt at bede ude i Guds natur, som netop i de dage prægedes af nye lysegrønne blade på træer og buske. Det virkede også mere afstressende, at vandre gennem naturen, end fx. at deltage i en retræte, hvor man bruger det meste af tiden indenfor. Det, at møde andre, spændende mennesker, kom som en bonus oveni.

Alt i alt kan jeg kun anbefale pilgrimsvandring til enhver, der ønsker sig en pause fra en travl hverdag, og ønsker at forny sin vandring med Gud. Det eneste, jeg virkelig savnede på turen, var bøn og lovsang, som vi holder den i Bethaniakirken - det kunne man godt afslutte de formaliserede andagter med. Det håber jeg, at jeg engang kan opleve, når pilgrimsvandring er blevet til noget, som også dyrkes og nydes i frikirkelige kredse.

For mere information om pilgrimsvandring i Nordjylland: <http://www.pilgrim-nordjylland.dk>