

Nordens Kridtgrav



Nordens Kridtgrav er et naturområde med mange fugle i det vestlige Aalborg. Her er der uberørt natur på stejle kridtskrænter og en oase ved det turkisblå vand. Der er udsigt over Limfjorden fra toppen af skrænterne. Der er en fiskebro, og Kridtgraven er et knudepunkt for rekreative stier og veje.

Kridtgraven er rig på naturoplevelser. Hjertegræs gror hist og her på skrænterne, og pastinak, der gerne gror på kalk, er her også. Her yngler gråstrubet lappedykker hvert år og et enkelt knopsvanepar, idet knopsvaner er meget territoriekrævende. Søen er rasteplass for gråand, trolde- og hvinand samt flere mågearter, især hættemåger i vinterhalvåret.

Grønningen er oasen og ligger i den sydvestlige side af kridtgraven.

Den turkisblå farve dannes ved lysets spejling i det basiske – og calciumholdige vand. Kridtgraven er en 600 meter lang sø med en gennemsnitlig dybde på 9,5 meter. Vandet er kun varmt i overfladen, og derfor frarådes det at bade i det.

Gravning efter kridt begyndte i 1900 og varede i 70 år. Det var her de stejle og utilgængelige skrænter, der er mellem 10 og 20 m høje, blev skabt, da Portland Cement-Fabrikken Norden

gravede efter kridt til cement og kridtslam til råjern.

Omkring 100 vandflagermus har vinterdvalested i en aflukket minetunnel.



Pilgrimsvandring i Aalborg . Langsomt og stille gennem byen



**Søndag 6. april kl. 11.30 begynder
Pilgrimsvandringen foran Margrethe Kirken**

Den hellige Birgittas bøn:

Herre, vis mig din vej
og gør mig villig til at vandre den.

Da sagde Maria: »Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser! Han har set til sin ringe tjenerinde. For herefter skal alle slægter prise mig salig, thi den Mægtige har gjort store ting mod mig. Helligt er hans navn, og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, varer i slægt efter slægt. Han har øvet vældige gerninger med sin arm, splittet dem, der er hovmodige i deres hjertes tanker; han har styrtet de mægtige fra tronen, og han har ophøjet de ringe; sultende har han mættet med gode gaver, og rige har han sendt tomhændet bort. Han har taget sig af sin tjener Israel og husker på sin barmhjertighed som han tilsagde vore fædre – mod Abraham og hans slægt til evig tid.» Luk 1,46-55

Keltisk velsignelse:

Må din vej gå dig i møde!

Og må vinden være din ven!

Og må solen varme din kind!

Og må regnen vande mildt din jord!

Indtil vi ses igen,

må Gud holde, holde dig i sin hånd!

Krigsgrave på Søndre Kirkegård:

I dødsskyggens dal

Sl. 23: HERREN er min hyrde, mig skal intet fattes,
han lader mig ligge paa grønne vange. Til hvilens vande leder han mig, han kvæger
min sjæl, han fører mig ad rette veje for sit navns skyld.

Skal jeg end vandre i dødsskyggens dal, jeg frygter ej ondt; thi du er med mig, din
kæp og din stav er min trøst.

I mine Fjenders Paasyn dækker du Bord for mig, du salver mit Hoved med Olie,
mit Bæger flyder over.

Kun Godhed og Miskundhed følger mig alle mine Dage, og i
HERRENS Hus skal jeg bo gennem lange Tider.

Sådan har man læst og bedt på alle sider af alle fronter



Erna Perlmann. 26 år. Højgravid flygtning fra Østpreussen. Sammen m. 3.600 sårede soldater og 4.000 flygtninge sejlet fra Danzig til København. Regulær hungersnød ombord. Ankom udmattet og afkræftet med tog til Aalborg den 20. marts 1945. Indkvarteret på Kjellerupsgade skole. Fødte den 26. marts to drenge. Den ene døde straks og den anden næste dag. Tre dage senere døde hun selv.

Læs: Bjarne Wagner Augustenborg, ”**Gode Gud, send mig hjem ...**”

ISBN: 9788792500229 Udgivet 14.05.2012 af [Lemuel Books](#).

Kan lånes på biblioteket.

I Mølleparken:

På håbets bjerg



I oktober 1976 afsløredes nemlig den 6 meter høje og 60 tons tunge skulptur "Noahs Ark", udført af den israelske kunstner **Rolf Roda Reilinger**. Skulpturen var en gave fra det israelske folk til Danmark.

Citater på skulpturen:

1. Mosebog 8,11: Ved Aftenstid kom duen tilbage til ham, og se, den havde et friskt olieblad i Næbbet. Da skønnede Noa, at vandet var svundet bort fra Jorden.

1. Mosebog 8,22: Gud sagde: ”Herefter skal, saa længe jorden staar, jæd og høst, kulde og hede, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre!«

1. Mosebog 9, 6: Om nogen udøser menneskers blod, ved mennesker skal hans blod udøses, thi i sit billede gjorde Gud menneskene.