

Svensk pilgrims-biskop mødte nordjyske pilgrimme i Aalborg

Biskop Martin Lind har mange års og mange kilometers erfaringer som pilgrimsvandrer sammen med både unge og ældre, og de erfaringer delte han ud af til nordjyske pilgrimme.

Det blev et meget hjerteligt og varmt møde, da den svenske biskop Martin Lind, tidligere biskop i Lindköping, nu biskop for Den lutherske Kirke i England traf et halvt hundrede forventningsfulde pilgrimme fra Nordjylland til en dag med foredrag i Folkekirkens Hus, vandring igennem Aalborg og andagt i den middelalderlige klosterkirke.

Efter morgensangen holdt biskop Martin foredrag med titlen "Kirke på vej". Hovedtankerne i foredraget kunne kendes igen fra hans bog "Salt, brød og vin – en pilgrimsteologi". Meget kort fortalt kan ordene helhed, foranderlighed, samhørighed og håb bruges til at beskrive væsentlige tanker i biskop Martins tænkning om pilgrimsvandring.

Helhed

Om helheden i livet skriver Lind: "Pilgrimsvandringen vidner om helheden i menneskets liv og om den Gud, som er i alt. Det er ikke muligt at skille nogle områder ud fra Guds omsorg eller Guds nærvær." Og videre: "Tænk, hvis det forholder sig sådan, at der kun er én Gud, som er Gud for alting. Tænk, hvis det er sådan, at vi ikke kan komme en eneste millimeter uden for Guds omsorg. Mon det er dette, som beretningen om Jesus egentlig vil fortælle?"

Foranderlighed

Om foranderligheden talte Martin Lind meget personligt med baggrund i sin egen sorg over tabet af hustruen tidligere på året: Pilgrimsvandringen lærer os at leve med stadige forandringer, og den minder om vor egen skrøbelighed og dødelighed, som skal med for at vi kan være sandt menneskelige og have ægte omsorg for medmennesket og alt skabt.

Samhørighed

På den baggrund kan vandringen lære os noget vigtigt om samhørighed og solidaritet med hele Guds skaberværk. At vandre er at foretage sig noget dybt menneskeligt: "Det er naturligvis ikke tilfældigt, at Gud har skabt mennesket med to ben til at gå på. - Alle andre mennesker - hinduer, buddhister, muslimer, ateister og alle andre har også to ben. Vi er jo alle skabt af den samme Gud til at gå på den samme jord. – Det vidner om noget, som forener og binder sammen, selv om det har helt forskellige fortegn."

Pilgrimsvandring – en del af fremtidens kirke

Martin Linds foredrag endte ved håbet og fremtiden. Det var tydeligt at høre, at pilgrimsbevægelsen i Sverige er langt ældre og stærkere end i Danmark, hvor den dog også er på vej frem, og Biskop Martin kaldte den ligefrem for en del af fremtidens kirke. Som "Jesu Kristi venner" går vi gennem livet med Kristus, der gik gennem død til liv: "Det kan ikke understreges nok, at en pilgrimsvandring i den kristne tradition bør være en påskevandring. Den, som vil gå pilgrimsvandring med påskens perspektiv som fortegn får hjælp til at se vandringen som et voksested for hele mennesket. Det handler ikke om at dyrke visse egenskaber. I stedet er det et spørgsmål om at vokse som menneske, at "komme hjem til sig selv" og blive det menneske, Gud har ønsket. - Mere end sandt menneske kan ingen blive. Om Jesus siges netop dette, at han er sandt menneske."

Efter foredrag og frokost samledes den store flok på Gammeltorv for at gå en tre timers vandring gennem Aalborg. Solen skinnede og efterårets farver lyste, og snakken gik lystigt i den brogede flok af vandrere, der endte dagen med nogle stille øjeblikke i Klosterkirken, hvor biskop Martin lyste velsignelsen over dem, og man sluttede af med den keltiske salme: "Må din vej gå dig i møde, og må vinden være din ven."

PGR

Læs mere og se billeder: www.pilgrim-nordjylland.dk