

Pilgrimsvandring på Egholm d. 24. Maj 2016.

Velkomst v. Gunhild Grarup

Velkommen, til pilgrimsvandring på Egholm. Vi skal i dag gå den mellemste rute, ca 8 km. Efter madpakkerne, går vi stillevandring.

Som tema for denne vandring har vi valgt begrebet **VEJEN**

Vi står sammen her i vejsiden og ser vejen ligge foran os. Vi skal gå et stykke af vores livsvej sammen her på Egholm. De første kristne blev kaldt "**dem, der går vejen**", og som nutidens kristne fortsætter vi den vandring i deres fodspor.

Jesus siger: "Hvor to eller tre er forsamlede i mit navn, der er jeg midt iblandt dem!" Kristus går med os på vores livsvandring, i det korte perspektiv her på Egholm, og vores fortsatte livsvej.

Vi skal gå på grusvej og markvej, på skovsti og på strandbred. Vi skal gå forskellige slags veje, ligesom vi er kommet ad forskellige veje hertil.

Vi skal ikke gå alene, som Kristi venner går vi med Kristus. Han i os og vi i ham. Han beder med os, han ånder med os han lever med os, han døde for os for at Gud skal opvække os og give os nyt liv, ikke først ved vort livs afslutning, men også nu i dag, hver dag og på denne vandring.

Derfor kan vi indlede vores vandring med at bede:

Du, som har dig selv mig givet
lad i dig mig elske livet
så for dig kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dybe sammenhæng.
Amen

Oplæg til stillevandring v. Charlott Sams

EGHOLM

Når jeg tænker på ordet, Vejen. Så tænker jeg først på en fysisk vej – den ydre vej, den vi går på alene eller sammen. Derefter tænker jeg på ordet, Vejen, som en åbning til den åndelig vej – den indre vej, den vi hver især som søgene mennesker prøver at finde og kaste lys over.

I Johannesevangeliet kap. 14. Siger Jesus:

"Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig."

Vi kender Vejen, fordi vi har hørt om Jesus eller kender ham. Han har givet os Vejen, vist os Vejen – ja, han er endelig selv Vejen. Og sandheden. For Vejen og sandheden er udtryk for uadskillelige sider af Jesu væsen. Vejen fører til livet, til alt det smukke - til Gud!

Når du tænker på ordet, Vejen - hvad tænker du på?
Lad os sammen i stilhed ad vejen.....